



## **NIEUWSBRIEF 5 KONINGSHOVE**

### Eerste Paal

Het is gebeurd. Een mijlpaal. Op vrijdag 1 maart 's middags is de eerste paal geslagen door alle bestuursleden met een grote houten hamer een houten paal in de grond te laten slaan. Het was een feestelijke bijeenkomst voor allerlei genodigden zoals sponsors en donateurs, ondersteuners en raadgevers en omwonenden. Nadat Jan Vincenten enkele woorden gesproken had kon het bestuur aan de slag.



Het was gelukkig prima weer. Alleen van tevoren waren er wat druppels gevallen maar paraplu's waren niet nodig. Met typische blauwe plastic overschoentjes baande ieder zich naar voren tot in de bouwput. De echte heiers waren al een dag eerder begonnen met het slaan van palen. Dat zijn ijzeren holle pijpen die tot een diepte van 24 meter gaan en afgevuld worden met beton. Om het nog wat feestelijker te maken was er een borrel in de aanpalende kerk. Ook hier heeft Jan even gesproken en vooral alle groepen en organisaties nog eens genoemd die zich tot nu hadden ingezet voor het hospice. Na hem sprak Frank van Kuppeveld, wethouder, namens de gemeente. Het was een geslaagd feestje waar gezellig

werd nagepraat over het hospice dan wel andere leuke zaken.

### Archeologisch onderzoek

De plek van het hospice wordt beschouwd als een plaats met hoge archeologische waarde. Dit betekende voor ons dat een uitgebreid archeologisch onderzoek moest plaatsvinden. Tijdens het onderzoek werd onder andere oude waterput blootgelegd.



Was een spectaculair beeld maar bleek niet echt bijzonder volgens de archeologen en is ook niet bewaard gebleven. Verder zijn er allerlei kleine resten verzameld die in het laboratorium van de archeologen verder onderzocht worden. Daar hebben we tot nu nog niets over gehoord.

### Een grote boom gerooid.

De opletende bezoeker heeft wellicht opgemerkt dat er een grote boom verdwenen is. Dit was helaas noodzakelijk vanwege de bouw. Door de bouw zouden absoluut de wortels ervan ernstig beschadigd worden en is deze twee dagen voor de eerste paal gesneuveld. Behalve



## **NIEUWSBRIEF 5 KONINGSHOVE**

een boom is er ook heel veel groen geruimd en geknipt door Ferdinand Schreuder voordat het terrein überhaupt geschikt was om te beginnen en overzicht te hebben over hoe groot het eigenlijk is.



### Krap in de tijd

Het is een race tegen de klok geweest om alles voor elkaar te krijgen. Voordat de heiers konden beginnen moest er een getekende erfpachtovereenkomst met de gemeente zijn. Vanwege onderhandelingen met de gemeente hierover heeft dit lang geduurd en bovendien dreigde de voorjaarsvakantie van een ambtenaar roet in het eten te gooien. Uiteindelijk is het gelukt met kunst- en vliegwerk de overeenkomst op 29 februari te passeren bij de notaris.



### Vervolg

Het is nu even rustig omdat eerst de afspraken met de aannemer afgerond moeten worden. Daarna gaan we ons meer buigen over de inrichting en organisatie. Uitgangspunt voor de inrichting is dat er een huiselijke sfeer moet zijn. Het is tenslotte een bijna-thuis-huis. Doel is bewoners een vrij en rustgevend gevoel te bezorgen. Geen haast, geen ziekenhuis maar een thuisgevoel. Daar moet over worden nagedacht. Dat doen we o.a met iemand die deskundig is op gebied van inrichting maar daarnaast zou er een groepje (toekomstige) vrijwilligers moeten zijn om daarover te sparren en gedachten uit te wisselen. Onder de lezers zijn vast en zeker mensen die zo'n rol zouden willen hebben.

### Vrijwilligers

Als de bouw eenmaal echt op gang is zal er aandacht zijn voor de vrijwilligers. Mensen



## **NIEUWSBRIEF 5 KONINGSHOVE**

die zich al gemeld hebben als vrijwilliger en mensen die zich nog aanmelden voor die rol. We zullen moeten praten over wat we doen in een hospice en daar ook scholing voor op touw moeten zetten. Inmiddels hebben zich de afgelopen jaren rond de 60 mensen gemeld als vrijwilliger. Omdat daar ook mensen nog van af zullen vallen hebben wij ook nieuwe aanmeldingen nodig om een goed rooster van aanwezigheid te kunnen maken. In één van de volgende nieuwsbrieven zult u daar mee praktische informatie over kunnen lezen.

---

### Vaarwell

“Elk afscheid is een overgang; elke overgang is een afscheid.”

Deze tekst is terug te vinden op de website [www.vaarwell.nl](http://www.vaarwell.nl). Hoe geef je aandacht aan de grote gebeurtenissen van het leven, zoals het overlijden van een dierbare? Dat is toch wel wat er gebeurt in een hospice. De goede aandacht zal ook leiden tot een herinnering. Ik raad u daarom aan om eens een kijkje op de website te nemen.

